



Beste ouders en verzorgers,

Het is een erg gezellige tijd in school; de kerstliedjes galmen door de gangen, de kerstverlichting hangt, en gisterochtend struikelde ik nog over een kleuter die nog geen afscheid kan of wil nemen van Sinterklaas.

Vanmorgen hebben we een kleine kerstviering gehouden met alle kinderen. We zongen samen kerstliedjes en luisterden naar het verhaal van Vadertje Panov, van Tolstoj. Hierna hebben we met alle groepen een kerstcircuit gedaan. Wat een fijne sfeer was er, we hebben genoten! Straks komen de kinderen voor een kerstdiner en gezellig samenzijn. En dan nog twee dagen en dan is het vakantie! Daar gaan we vast allemaal van genieten.

In deze nieuwsbrief deel ik informatie over de nieuwe MR-leden en mooi nieuws wat er is gebeurd met onze bijdrage aan de school in Malawi.

Nieuwe MR-leden

We hebben twee nieuwe ouders in de MR. Hieronder stellen zij zichzelf even voor:



Hoi allemaal,
Graag stel ik mij voor als nieuw lid van de MR. Mijn naam is Elisa Laan, vrouw van Gijs en moeder van Bente (gr. 4) en Huub (gr. 2). Sinds 2019 wonen we met plezier in Andijk na vele mooie jaren in Wervershoof te hebben gewoond. Ik werk als orthopedagoog in de gehandicaptenzorg en daarnaast sport ik o.a. graag. Een korte tijd heb ik met veel plezier in de Oudercommissie meegedraaid, tot dit plekje in de MR vrij kwam. Ik kijk ernaar uit om in de MR een steentje bij te dragen aan het behouden van het pedagogisch, christelijk leerklimaat in deze fijne school!

Lieve ouders/verzorgers van de leerlingen op deze fijne school. Sinds kort ben ik in de medezeggenschapsraad gestapt en stel mij graag even voor. Ik ben Annelien van Dokkum-Pleit, getrouwd met Hugo en moeder van Marlon uit groep 4. Geboren en getogen in Rotterdam, maar woon alweer vele jaren in het mooie Andijk. Ik heb een grote passie en liefde voor honden, waar ook mijn werkgebied ligt. Ik heb de Idenburgschool & leerkrachten leren kennen als een warme, liefdevolle omgeving en daarom wil ik graag op deze manier mijn steentje gaan bijdragen.



Malawi

In de extra bijlage in Kwieb kunt u lezen over de bouw van toiletten voor de Baobab school in Malawi. Daarvoor hebben we vorig schooljaar een sponsorloop georganiseerd.

We hebben gespaard voor een dak, maar door de schade van cycloon Freddy (begin maart 2023) is niet alleen het dak maar zijn ook de muren erg beschadigd. Het opgehaalde bedrag was helaas niet toereikend voor het renoveren van het schoolgebouw en een nieuw dak. Daarom is de keuze gemaakt om toiletten te financieren voor de school.

In Malawi heerst er cholera. De Baobab school had maar weinig toiletten en daarnaast waren die ook erg slecht van kwaliteit. Het schoolhoofd vroeg bij het bezoek van juf Rozemarijn om nieuwe toiletten voor de kinderen. In samenspraak met OneHopeMalawi is gekozen om nieuwe toiletten te laten neerzetten met het opgehaalde geld van onze kinderen.

We zijn blij dat er een begin is gemaakt met de bouw van de toiletten en trots dat we hieraan mee hebben kunnen helpen.



Vrijdag 14.00 uur uit

Aanstaande vrijdag is de laatste schooldag voor de kerstvakantie. Er was hier en daar wat verwarring over de eindtijd van deze schooldag. Dus hierbij nog even extra; school is op 22 december om 14.00 uur uit. Als het niet in de Kwieb-agenda wordt geschreven, kunt u er gewoon van uitgaan dat het een 'normale' schooldag is.

Kerstwens

Het team van de Idenburg wenst u fijne en warme kerstdagen. Laten we ook in 2024 samen werken aan een nóg fijnere school voor onze kinderen, waar ze samen groeien, leren en de wereld ontdekken.

